

Underweis - Op weg

Contactblad voor de Protestantse gemeente Akkrum



PINKSTEREN
2016

mei / juni
2016

45^e jaargang
nummer 04

The complex block contains a semi-transparent white rounded rectangle. At the top, there is a black and white line drawing of a church interior. Several people are shown in profile, some with their hands clasped in prayer, looking towards a central point. Below the illustration, the text 'PINKSTEREN' and '2016' is written in a bold, black, sans-serif font. Underneath that, 'mei / juni' and '2016' is written in a smaller, regular, black, sans-serif font. At the bottom of the rectangle, '45^e jaargang' and 'nummer 04' is written in the same smaller font. The background of the entire page is a photograph of a brick church building with a tall steeple and a large bell in the foreground.

AS DE WYN DY'T WAAIT MEI FLEAGEN

As de wyn dy't waait mei fleagen
 sa oerfalt de Geast ús hjoed,
 soms in stoarm, dy't rûst en reaget,
 soms in stimme: "Haw gjin noed!"
 Soms in glâns, fan boppen nûgjend,
 soms in flam, in lôgjend fjoer,
 soms in lampe, súntsjes slûgjend,
 soms in ljochtflits, koart fan doer.



Soms in wolk dy't, gol yn't skinken,
 skaad jout op 't ferbrânde lân,
 soms in sinne, heech yn 't blinken,
 triljend oer it moudich sân.
 Floed fan laitsjend, libben wetter,
 in ferkwikkend medisyn,
 stream fan heil – mar amper letter
 wer ferdrûge sânwoestyn.

As in wurd dat rjochting wiisde
 en ús yn 'e romte set,
 as in brea, in fêste spize
 sóms, soms éfkes – soms ek net.
 Somtiids mar in sucht of amme,
 somtiids suver sûnder treast,
 oant wer op 'e nij ûntflammet
 as in lôgjend fjoer: de Geast!

Liet 700 út it nije Fryske lieteboek

"HEER, RAAK MIJ AAN MET UW ADEM!"

***Heer , raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.***

***Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw Kind.***

***Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand!***

***Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.***

***Heer, raak mij aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht.***

(Pia Perklö, NLB 695)

In de Bijbel wordt regelmatig over 'wind' en 'adem' gesproken als het over de 'geest' gaat. In Genesis 2 wordt verteld dat God de mens de levensadem inblaast en zo tot levend wezen maakt. Adem hangt samen met vitaliteit en levenskracht en het ontbreken van adem drukt het tegenovergestelde uit. Na zware lichamelijke of geestelijke inspanningen hebben we de behoefte om weer op adem te komen. Wie de langste adem heeft zal iets lang volhouden en als we onze laatste adem uitblazen, sterven wij.

Met Pinksteren vieren wij de gave van de Heilige Geest aan de volgelingen van de opgestane Heer. En die Geestkracht van Godswege wordt ook regelmatig als 'wind' of 'adem' aangeduid. Op de dag van de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen om hen de wereld in te zenden. Hij blaast over hen heen en zegt: "Ontvang de Heilige Geest" (Joh. 20:22). Volgens Handelingen 2 is het pinkstergebeuren in Jeruzalem een geweldige manifestatie van Geestkracht. Er is sprake van vuur, vreemde talen en vanuit de hemel klinkt het geluid van een hevige windvlaag die het hele huis vult. Er waait een frisse wind, mensen komen in beweging en worden bezielde en geïnspireerd.

In het Pinksterlied "Heer, raak mij aan met uw adem" wordt het diep menselijke verlangen beschreven om de Geestkracht van God te mogen ervaren. Het is een gebed om aangeraakt te worden door de levengevende adem van de Heer. Daardoor kan alles veranderen en komt ons leven in een nieuw licht te staan. De Geest van God wijst ons betrouwbare wegen en brengt de waarheid aan het licht. Aangeraakt worden door Gods adem werkt rustgevend en helend.

Maar de Geest zet mensen ook in beweging! De Geest van God blijft een onuitputtelijke bron van kracht en bezieling. Met Pinksteren worden heel verschillende mensen de wereld ingezonden om allemaal op hun eigen manier het goede nieuws van Pasen in woord en daad te verkondigen. De Heer is waarlijk opgestaan. "Alles wat adem heeft love de Heer"!

De Geest van Pinksteren verbindt God en mensen met elkaar. Onze ogen worden geopend voor onze naaste, voor de wereld waarin wij leven en voor het grote visioen van Gods toekomst. 'Aangeraakt worden door de adem van de Heer' is steeds opnieuw een zegen. Bij God mogen wij op adem komen, veilig geborgen onder de vleugels van Zijn liefde.

Moge de adem van de Heer ons opnieuw aanraken! Ik wens u allen een gezegend pinksterfeest!

Ds. Reinhart Wollenberg



KERKDIENTEN IN DE TERPTSJERKE

Opp: **Oppasdienst** tijdens de kerkdienst in de Lantearne, voor de allerkleinsten

Knd: **Kindernevendienst** tijdens de kerkdienst in de Lantearne voor:

1/4 Groep 1 t/m 4 van de basisschool

5/8 Groep 5 t/m 8 van de basisschool

Auto: **Autorijden Kerk**. Iedere zondagmorgen staat er een chauffeur klaar om u naar de kerk te brengen. Alles wat u hoeft te doen is op zondagochtend voor 9.00 uur het juiste nummer te bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met G.H. de Bos, tel.: 652833

15 mei 9.30 uur **Ds. R. Wollenberg**
Pinksteren
Collecte: Kerk in Actie – Zending.
Oppas: Nanneke.
KND voor groep 1/4 en groep 5/8.
Koster: K. v/d Schaaf.
Auto: G. de Bos, tel. 652833.

22 mei 9.30 uur **Ds. R. Wollenberg**
Heilig Avondmaal (Iopend)
Collecte: diaconie.
Oppas: Francis.
KND voor groep 1/4 en groep 5/8.
Koster: M. Verhoef.
Auto: F. Heerschop, tel. 652291.

29 mei 9.30 uur **Ds. R. Wollenberg**
Collecte: diaconie en kerk.
Oppas: Nanneke.
KND voor groep 1/4 en groep 5/8.
Koster: G. de Jong.
Auto: Tj. v/d Heide, tel. 651462.

19.00 uur **Ds. J. v/d Meer**
Leppehiem
Collecte: Raad van Kerken.

5 juni	9.30 uur	Ds. R. Wollenberg Collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Oppas: Wilma/Kor. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: J. Schilstra. Auto: G. Hiemstra, tel. 652113.
“Koffiedrinken”		
12 juni	9.30 uur	Ds. M. Visschers, Wolvega Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Roosevelthuis. Oppas: Antsje. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. Strooisma. Auto: G. de Bos, tel. 652833.
19 juni	9.30 uur	Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Berber en Ramina. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: F. Heerschop. Auto: J. Schilstra, tel. 652702.
	19.00 uur	Ds. P. Lindeboom Leppehiem Collecte: Raad van Kerken.
26 juni	10.00 uur	Ds. P. Rozeboom Tentdienst Collecte: Raad van Kerken. Oppas: Francis in de Lantearne. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Auto: J. de Vos, tel. 650628.
3 juli	9.30 uur	Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: JOP. Oppas: Wilma/Kor. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. v/d Berg. Auto: F. Heerschop, tel. 652291.
“Koffiedrinken”		

VOORUITBLIK

Vooruitblik op de erediensten van 15 mei t/m 3 juli 2016

15 MEI

Pinksteren

Liturgische kleur: rood

Schriftlezingen: Johannes 20: 19-23
Handelingen 2: 1-11

Collecte: Kerk in Actie – Zending. Meer jongeren in Rwandese Kerk

In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten van een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren.

22 MEI

Trinitatis

*Viering van de Maaltijd van de Heer
(lopend)*

Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen: Spreuken 8:12-33
Johannes 16: 12-15

29 MEI

Eerste zondag na Trinitatis

Liturgische kleur: groen

Schriftlezingen: 1 Kon. 8: 22.37-43
Lucas 7: 1-10

5 JUNI

Tweede zondag na Trinitatis

Liturgische kleur: groen

Schriftlezingen: 1 Kon. 17: 17-24
Lucas 7: 36-8:3

Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat. Hulp aan slachtoffers seksueel geweld.

In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toeneemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen.

De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden



12 JUNI

Derde zondag na Trinitatis

Liturgische kleur: groen

Schriftlezingen: Hooglied 4:16-5:8
Lucas 7: 36-8:3

Deurcollecte: Roosevelthuis opnieuw ingericht voor vakanties met zorg. Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een beperking hebben van een onbezorgde vakantie in het Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik is dit diaconale vakantiecentrum echter sterk verouderd. De kozijnen zijn verrot, de riolering en elektra aan vervanging toe en de meeste kamers zijn met een gezamenlijke badkamers en toilet op de gang niet meer van deze tijd. Daarom wordt het Roosevelthuis vernieuwd. De kamers krijgen moderne voorzieningen als hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches en een alarmeringssysteem. Op 13 juni 2015 werd de eerste steen gelegd. Voor de inrichting blijft uw bijdrage noodzakelijk. Help ook mee: een rolstoel kost € 500,- en een tillift € 4.000,-. Om een eenpersoonskamer volledig in te richten is € 35.000,- nodig.

19 JUNI

Eerste zondag van de zomer

Liturgische kleur: groen

Schriftlezingen: Jesaja 65: 1-9
Lucas 8: 26-39

26 JUNI

Tweede zondag van de zomer

Tentdienst georganiseerd door de Raad van Kerken

3 JULI

Derde zondag van de zomer

Liturgische kleur: groen

Schriftlezingen: Jesaja 66: 10-14
Lucas 10: 1-20

Deurcollecte: Jeugdwerk. Vadergesprekken over geloofsoopvoeding. Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over geloofsoopvoeding te volgen. Groot was zijn verbazing toen hij de enige man bleek te zijn. Vaders en moeders blijken vaak op andere manieren met de geloofsoopvoeding van hun kinderen bezig te zijn. Om vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, bijeenkomsten of hikes in het bos waar vaders samen nadenken over hun rol in de geloofsoopvoeding en het voorleven van het geloof in hun eigen gezin. Met de collecteopbrengst wil JOP het aantal vaderinitiatieven uitbreiden in het hele land.



JIERDEI RUTGER BROERS

Op 9 juny hopet Rutger syn bertedei wer te fieren. Hy fynt it noch altyd geweldich om post te krijen. Stjoere jimme ek in kaartsje?
Syn adres is:

Rutger Broers
Fûgellân Meeuw 6
Breewijd 2
8602 CK SNITS



PERMANENTE EDUCATIE PREDIKANT

Op 5 donderdagen in mei en juni zal ik in Doorn de cursus "Presentatie voor voorgangers" volgen. In deze cursus wordt gewerkt aan het vergroten van het contact met de gemeente tijdens de preek of bij andere spreekmomenten voor een groep. Hoe breng ik mijn verhaal tot leven voor de luisteraar? Met behulp van theater- en spreektechnieken gaan we dieper in op de vormgeving van de preek.

Aandachtspunten zijn onder andere:
Wat straal ik uit? Wat communiceer ik non-verbaal?

Hoe krijg ik de aandacht en hoe hou ik deze vast?

Hoe gebruik ik mijn stem?

Ik hoop tijdens deze cursus veel te leren.

Ds. Reinhart Wollenberg

MID-ZOMER-STILTE-NACHT AKKRUM-NES

Op zaterdagavond 18 juni 20.00 uur tot zondagmorgen 19 juni 8.00 uur in de Yogastudio, Doopsgezinde Kerk te Akkrum.

Met medewerking van de band Ruach, Dans, Tai Chi, Yoga, Meditaties, Stiltes en.., een gezamenlijk ontbijt.

Entree: € 35,--. Wil je erbij zijn, geef je nu op. Ervaar wat stilte met je doet. Stilte ontspant – Stilte verbindt – Stilte verspreidt – Stilte is helend – Stilte raakt je diep.

Je bent het waard en van harte welkom. Voor jong en oud zal het een happening zijn om nooit te vergeten.

Info en opgave:

idadehaan-tetteroo@hotmail.com
mobiel: 06 45 19 88 67

EEN UURTJE FEEST!



Zondag 29 mei hebben we weer een kinderdienst voor de kinderen georganiseerd. Hierin gaan we zingen, bidden en andere activiteiten met de kinderen doen. U kunt de kinderen voor de kerkdienst in de Lantearne brengen en rond de collecte komen we met zijn allen weer terug in de kerk.

Wij hebben er weer zin in en hopen veel kinderen te ontmoeten op 29 mei!

Groetjes van de leiding van de
kindernevendienst



UIT DE KERKENRAAD

Deze keer aan mij de beurt mij voor te stellen als lid van de kerkenraad.

EVEN VOORSTELLEN: Mijn naam is Jan-Jetze van der Meulen. Ik ben 43 jaar en ben al 16 jaar gelukkig getrouwd met Frieda. Ik ben in 1973 geboren in Dokkum en daarna zijn wij al vrij snel naar Akkrum verhuisd. Samen met Frieda hebben we twee kinderen: Jildou en Martine. Frieda en ik hebben elkaar op de HEAO in Leeuwarden leren kennen en na onze opleiding zijn we gaan samenwonen in Sneek. Na de HEAO ben ik in Akkrum als zelfstandig ondernemer gestart met Boot Akkrum. Later zijn Frieda en mijn zus Romkje-Grietje erbij gekomen. Mijn hobby's zijn: varen met de boot (het liefst op de Waddenzee), skiën (& après-ski) in Oostenrijk en op vakantie gaan met mijn gezin en of vrienden. Als kleine jongen was ik vroeger al gek op "bootje varen" en hiervan heb ik uiteindelijk mijn werk gemaakt.

PASTORAAL OUDERLING: Binnen de kerkenraad bekleed ik sinds september 2015 het ambt van pastoraal ouderling. Johannes Terpstra heeft mij voor dit ambt gevraagd en ik heb eigenlijk meteen ja gezegd. Sinds ik in 2015, na een hernia operatie, met mijn sport volleybal moest stoppen, was ik eigenlijk op zoek naar een nieuwe

uitdaging. Naast mijn werk was ik op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij je voor je medemens wat kan betekenen. Toen Johannes langskwam voor het ambt pastoraal medewerker, voldeed dit eigenlijk meteen aan mijn wensen. Mijn uitdaging aan dit ambt is, dat je wat kunt betekenen voor je medemens. Je mag op een bijzondere manier bezig zijn met je geloof en je mag nadenken over de toekomst van de gemeente en de kerk. De wereld om ons heen verandert met grote snelheid op ALLE gebied! Als mens in deze wereld hebben we allemaal te maken met groeiende problematieken als onrust in de wereld, oorzaken om religie (christen, islam, enz.), nationale en internationale financiële crisissen, de groei van de (sociaal) media, de groei van internet, enzovoort! Daarnaast hebben we als individu allemaal te maken met allerlei uitdagingen in onze persoonlijke omgeving. Hiermee denk ik aan de toenemende druk die aan ons werk gesteld worden door collega's, klanten of de werkgever. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk tijd te maken voor ons gezin, onze families, onze vrienden en onze hobby's. Voor ons allen een hele uitdaging dit te realiseren binnen de 24 uur die de dag slechts lang is. Dit alles brengt met zich mee dat het voor een ieder van ons een uitdaging is de juiste tijd, en aandacht te geven aan ons geloof en onze gemeente. Voor mij is het ambt pastoraal ouderling een mooie manier om hier invulling aan te geven.



BIBELSKE TAPAS MIDDEI

Wat hiene we in moaie sneintemiddei op 10 april yn de Lantearne. Dy middei wie útskreaun troch it tsjerkebestjoer fan de Terpstsjerke foar de leden. In gesellich byinoar wêzen en derby waard ús lekker klearmakke iten foarsetten, gearstald en klearmakke troch in ploechje leden fan ús eigen tsjerke. Doe `t we it sealtsje ynkamen seagen we al gau fan alles klear stean. We rekken oan de kofje of thee mei selsmakke huningkeek, dadeltaart en maanzaadkoeke. Dat foel der tige yn. Ien fan de lieding fertelde `t ien en oar oer it iten fan de Joaden fan eartiids dat har begjin hie yn de Toara. Bargen, hynders, hazzen en kamielen waarden net iten om `t de bisten "ûnrein" wiene. Mar der bleau genôch der `t wat fan te meitsjen wie. De bisten moasten neffens de Joadske wize ritueel slachte wurde. En dat ha we preaun.



We koene útsykje fan wat op de tafels stie. No, der waard net skrutelich mei omgien. Nee, elts fûn eat fan syn/har gading. Sa gesellich meiinoar genietsje, ûnderwilens in praatsje mei buorman of buorfrou. Jonge noch ta, wat foel dat der yn, bygelyks linze- en mostertsop, komkommer mei gehakt, salades, wrap mei hin, bureka`s, druven, figen en noch mear. Yn û.o. de Bibelboeken Genesis, Lukas en Spreuken komme dy nammen foar. Allegearre wiene we fol lof oer de organisaasje, it lekkere iten, de gesellichheid der by, in drankje, in tige slagge middei. Sa komme je yn `e kunde mei oare minsken fan de tsjerke. Dat is tige belangryk; ien minske allinne is sa keal. Ut namme fan eltsenien dy `t op dizze middei oanwêzich wie tige tank foar de organisaasje en it útfieren fan dizze middei. Grif wol in kear foar herhelling fetber.

Rigtsje de Groot- Kalsbeek



UIT DE GEMEENTE

50 dagen na Pasen mogen we Pinksteren vieren. Het pinkstervuur dat branden mag. Een vuur dat branden blijft, alle dagen weer om elkaar te blijven inspireren. Met hulp van Gods Heilige Geest.

We hebben de zondagdiensten in de afgelopen weken mogen vieren met verschillende uitingen.

In onze diensten en vieringen mochten we op zondag 17 april **Sytze Kooistra** als lid van het College van Kerkrentmeesters bevestigen.

De jeugddienst van 24 april, verzorgd door de jeugdraad, met Gospelkoor The Young Christian Singers uit Leeuwarden, met als thema 'Who Cares?' was een themadienst vol met zang en inspiratie. Wie zorgt? of Wie zorgt!

"Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart. Want zij zullen zelf liefde ontmoeten en ontvangen." (Mat. 5:7)

Op 28 maart hebben we afscheid genomen van ons gemeentelid **dhr. J. Hidding**. Hij mocht de leeftijd van 91 jaar bereiken. Jan Hidding heeft in het verleden bij de Gereformeerde Kerk vele jaren als kerkbestuurder gefungeerd. Wij wensen zijn achtergebleven kinderen en kleinkinderen God's sterkte en troost toe om het gemis van hun vader en opa te kunnen dragen.

Binnen onze gemeente worden we er steeds weer aan herinnerd dat er door ziekte zorgen en verdriet zijn.

We denken hierbij aan de **dhr. K. Dijkstra**, It Finlân 9, die na een operatieve ingreep toch nog weer een kleine terugslag heeft gehad en daardoor voor enige dagen in het zieken terugkeerde ter observatie. Wij hopen en bidden onze Heer voor herstel van hem en wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe tijdens dit proces.

Ook de **dhr. J. Hoekstra**, Louwer om 'e Tún 2, in Terherne, is ernstig ziek. We wensen hem en zijn familie erg veel sterkte in deze fase van ziekte. We bidden tot God om hem nabij te zijn en zijn ziekte draagbaar te maken.

Onlangs ontvingen we bericht dat **Mariska Bosma**, De Opstekker 2, in haar nog jonge leven het bericht kreeg dat zij zeer ernstig ziek is. Woorden schieten hierin tekort en we worden stil bij deze berichtgeving. 'Heer wees hen nabij' is wat we willen vragen voor Mariska en haar familie en hen veel sterkte toewensen in deze spannende tijd.

Voor allen die we niet hier benoemd hebben en niet bekend zijn, maar ook zorg kennen in welke situatie dan ook, is meeleven wat we kunnen doen. Bidkend dat God hen nabij is in verdrietige en zorgdragende tijden van ziekte of verlies.

Zorg en verdriet, vreugde en dankbaarheid, behoren bij ons leven.



Daarom is ook de vermelding van het decoreren, op 26 april j.l., op zijn plaats voor **dhr. en mw. v/d Heide**, It Hiemsté 2. Beiden zijn uit naam van de koning gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor hun bijdrage als vrijwilligers voor cultureel-sociaal en kerkelijk-sociaal werk in onze maatschappij (het is wel bekend op welke vlakken ze zich beiden dienstbaar maken). Van harte gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding.

25 maart hebben **dhr. en mw. de Boer**, U.T. wei 5, hun 50-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. We wensen hen nog veel gelukkige jaren samen en Gods zegen hierin toe.

De studies op voortgezet en hoger onderwijs zitten er voor de meeste jongeren op, met als resultaat hopelijk een succesvolle afronding van hun opleiding.

Vanuit onze gemeente felicitaties en een goede toekomst voor jullie toegewenst. En voor diegene die toch een teleurstelling moet verwerken, houdt de moed erin voor een uiteindelijke goede afloop.

De komende periode staat in het teken van vakanties. Geniet ervan, waar je ook bent, hier thuis of op een verre plaats.

Een goede en recreatieve zomer toegewenst.

Vanuit de Pastorale Raad,
Heerke Willemsma

BLOEMENMARKT 2016

Afgelopen 29 en 30 april hebben we weer onze jaarlijkse bloemenmarkt gehouden in de Lantearne. De donderdagavond begonnen we al met het klaar zetten van de tafels en werden de planten gebracht. De dames van de bloemencommissie zorgden vervolgens voor fraaie bloemstukjes. Zo was dan aan het einde van de avond de Lantearne omgetoverd in een ware bloemenmarkt en kon de verkoop de volgende dag van start gaan.

We hebben een mooi resultaat weten te realiseren, namelijk € 841,55. Dit is bestemd voor het investeringsfonds van de Terptjerke en de Lantearne. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, op welke manier dan ook, hartelijk bedankt.

De weergoden waren ons deze keer niet erg goed gezind en op de vrijdagavond waren we daardoor gematigd optimistisch. We hielden de moed erin en gezien het resultaat zijn we tevreden!

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet o.a. voor het opbouwen, verkopen, het maken van bloembakjes, vervoer en opruimen. Jan Schilstra voor het maken van een prachtige poster. Zonder hen hadden we niet zo'n gezellige bloemenmarkt kunnen houden. Super!!

Gerrie Bouwer, Lysbeth van 't Blik,
Grietje Otten en Willy Feenstra



Jan Hidding

(1925 - 2016)

*"Here Gij zijt ons een toevlucht geweest
van geslacht tot geslacht" (Psalm 90)*

Op 23 maart is in zijn slaap overleden dhr. Jan Hidding, Rakswâl 1, op de leeftijd van 91 jaar. Het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij met veel plezier in Akkrum gewoond. Hij werkte als spoorwegambtenaar en was nauw betrokken bij mensen uit ons dorp en onze kerkelijke gemeente. Jan Hidding was een liefhebbende vader en opa die veel voor zijn gezin betekend heeft. Vele jaren zorgde hij als mantelzorger voor zijn vrouw Jacoba met wie hij 61 jaar lief en leed in een gelukkig huwelijk gedeeld heeft.

Na het overlijden van zijn vrouw in 2013 had Jan Hidding het erg moeilijk en voelde hij steeds weer de pijn van het gemis. Maar gaandeweg lukte het hem om de draad van het leven weer op te pakken. Hij genoot van de goede band met kinderen en kleinkinderen. Overal in zijn huis waren foto's van zijn dierbaren te zien. Hij genoot van de tuin en de bloemen en was dankbaar dat hij zelfstandig in zijn vertrouwde omgeving kon blijven wonen.

Jan Hidding had een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een brede belangstelling voor wat er in de wereld om hem heen gebeurde. Hij was nauw betrokken bij de opbouw van de vroegere Gereformeerde Kerk in Akkrum en heeft als ambtsdrager en scriba veel werk verzet. Het geloof was een belangrijke steun in zijn leven. Het gaf hem houvast en samen met zijn vrouw heeft hij altijd geprobeerd het geloof ook door te geven aan anderen.

Jan Hidding bezocht trouw de kerkdiensten en tot op hoge leeftijd was hij nauw betrokken bij het wel en wee van onze kerkelijke gemeente.

Tijdens de dankdienst voor zijn leven in de Terptsjerke kwamen vele herinneringen naar boven en hebben we God gedankt voor al het goede dat dhr. Hidding in zijn lange leven gegeven heeft. Er klonken woorden van de psalmdichter die ons vertrouwen vertolken dat we in leven en dood bij God geborgen zijn. Want de Eeuwige is een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Moge dat vertrouwen een bron van troost zijn voor allen die Jan Hidding moeten missen. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en hele familie Gods liefdevolle nabijheid toe.

Ds. Reinhart Wollenberg

*Woorden kunnen je kwetsen.
Woorden om van te houden.
Woorden hebben macht.
Maar kan je daar op bouwen ?
Kwetsende woorden zullen altijd komen
Liefde hebben we nodig om van elkaar te houde
De macht van het kwaad is minder sterk
dan de troostende woorden van elkaar.
De liefde overwint alles.
Heer wat ben ik blij dat ik U ken.
U bent de almachtige Schepper
van hemel en aarde.
Bij U wil ik horen en weet van mijn fouten,
maar ik weet dat voor mijn geboorte U mij al wenst.
Liefde wil ik geven, ook aan mijn gedachtegang.
Bedankt voor al die mensen die van mij houden kan.*



Geschreven door Anna Romkema

BLOEMEN UIT DE DIENST



De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar:

30 maart	dhr. en mw. v/d Heide	It Hiemsté 2
27 maart	ds. R. Wollenberg	Feansterdyk 3
3 april	dhr. K. Dijkstra	It Finlân 7
10 april	dhr. J. Hoekstra	Louwer om 'e Tún, Terherne
	dhr. en mw. van Zinderen	Sake Visserstrjitte 83
17 april	dhr. E. Vellinga	U.T. wei 60
	mw. J. Lazet	It Weidlân 12
24 april	dhr. J. Faber	Sitadel 23
	mw. G. Dijkstra	De Seame 24
1 mei	familie Bosma	De Opstekker 2, Nes



In de vorige Op Weg vertelden we u, dat dat de laatste bijdrage van de Hongarijecommissie was, omdat de relatie met Tiszainoka is/werd beëindigd. Toch is hier nog één keer een bijdrage. Waarom?

Van de kerkenraad in Tiszainoka hebben we niets meer gehoord (Hongaren zijn ook niet zulke schrijvers), maar van een familie, die heel lang en heel intensief betrokken is geweest bij ons partnerschap (de familie Pfeffer, oud burgemeester) ontvingen we een heel bijzondere reactie, die we u niet willen onthouden. De reactie is weliswaar gericht aan Loes en Aris Hardeman, maar in feite aan de Hongarijecommissie en andere betrokkenen. Daarom deze brief op deze plaats.

Hongarijecommissie.

Beste Loes en Aris,

Ik ben het helemaal eens met jullie besluit. Ik bedank jullie voor de liefdevolle aandacht, die jullie 20 jaar lang steeds hebben gegeven. De relatie met Akkrum betekende en betekent voor mij persoonlijk en voor mijn gezin heel veel. Het is waar, dat de relatie officieel tussen 2 kerkelijke gemeentes was, maar jullie besteedden er veel meer energie aan. Naar mijn mening opende deze relatie de weg naar de wereld/het buitenland voor de mensen in Tiszainoka.

De jongere generatie, die aan het werk wil, werkt tegenwoordig meestal in Groot Brittanië. Zij hadden deze sprong zonder jullie hulp niet kunnen maken. Jullie hebben ze de weg naar Europa geopend.

Voor mij was de relatie tussen de beide verzorgingstehuizen een grote vreugde, hoewel deze slechts enkele jaren heeft bestaan. Pidu, mijn vrouw, voelde zich altijd verantwoordelijk voor de organisatie van de reizen, maar het kon zo niet doorgaan, omdat het vaak ontbrak aan interesse bij verschillende gezinnen. Het recht om de officiële relatie te beëindigen komt alleen jullie toe, omdat jullie er het meeste aan gedaan hebben.

De kerstwensen, die jullie vaak persoonlijk aan alle inwoners brachten, waren erg vriendelijk en indrukwekkend.

De uitstapjes in Holland en de vaartochten zijn voor ons onvergetelijke ervaringen. Hoewel we elkaar de laatste tijd minder vaak ontmoet hebben, herinnert de pas gerenoveerde kerk in Tiszainoka ons altijd aan jullie.

Ik heb hiervoor slechts enkele herinneringen en ervaringen aan jullie verteld, omdat ik de brief niet te lang wil maken.

Ik hoop, dat onze vriendschappelijke relatie met jullie en met onze Hollandse vrienden op persoonlijk vlak blijft bestaan.

*God zegene jullie,
Pidu, Feri en familie.*



ONTMOETING EN INSPIRATIE

De werkgroep 'Ontmoeting en Inspiratie' bestaat nu bijna een jaar. Doelstelling van onze werkgroep is om elkaar te inspireren en het geloofsgesprek op gang te brengen door het organiseren van zoveel mogelijk verschillende activiteiten, in samenspraak met alle werkgroepen/commissies/raden binnen de Protestantse Gemeente Akkrum, voor mensen van binnen en buiten de kerkelijke gemeente.

Het afgelopen jaar hebben we verschillende activiteiten georganiseerd. De belangstelling voor deze activiteiten was wisselend. Mooi is dat er ook mensen van buiten onze kerkelijke gemeente op de activiteiten af kwamen. We willen het komende jaar graag doorgaan met onze werkgroep. We zijn blij dat Rommy Wassenaar ons team komt versterken. Nog meer uitbreiding van de werkgroep is zeer welkom!

We zouden het ook erg fijn vinden om input te krijgen van anderen. Hierbij dan ook een oproep om vooral een mailtje te sturen of één van ons aan te spreken met ideeën of wensen voor een activiteit o.i.d. We zijn zelf ook al aan het brainstormen en we weten ook dat door andere werkgroepen activiteiten georganiseerd zullen worden.

We zouden het mooi vinden als we voor de eerste helft van het kerkelijk jaar weer een overzicht kunnen maken van alle activiteiten die georganiseerd worden. Ook willen we zorgen voor de PR van deze activiteiten. Daarom willen we iedereen die iets organiseert vragen om ons te mailen wat er georganiseerd wordt en voor wie e.d.

Ook de activiteiten voor de jeugd zouden we graag in het overzicht vermelden, dus ook deze activiteiten ontvangen we graag. We ontvangen dit alles graag voor 4 september a.s.

Als laatste willen we nog de aandacht vestigen op de activiteit van 18 mei a.s. We organiseren dan een Spirituele Wandeling (onder leiding van ds. Wollenberg). We vertrekken rond 19.30 uur met auto's bij de Lantearne en zoeken een mooie plek in de natuur op (waarschijnlijk in de Deelen). Tijdens een wandeling van ca. 45 minuten richten we onze aandacht op de weg die wij gaan. We laten ons leiden door teksten uit de Bijbel, zoeken de stilte op, maar ook het gesprek met een reisgenoot. Aan het eind van de wandeling delen we onze ervaringen en drinken we samen een kop thee. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te gaan! Het is fijn als u/je zich/je even opgeeft bij ds. Wollenberg i.v.m. het vervoer.

Samengevat:

- * Ideeën en wensen m.b.t. activiteiten horen / lezen we graag.
- * Informatie over alle activiteiten voor de eerste helft van het nieuwe kerkelijk jaar graag mailen.
- * Van harte welkom bij de Spirituele Wandeling op 18 mei, vertrek 19.30 uur vanaf de Lantearne!

Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie:
Ds. Reinhart Wollenberg, tel. 840101
Rein Huitema, tel. 653423
Wilma Hooghiemster, tel. 650650
Rommy Wassenaar



ontmoetingeninspiratie@pgakkrum.nl

Opbrengst oude kaarten/postzegels/cartridges/mobieltjes

In de hal van onze kerk staat een grote ton waar kaarten en postzegels in kunnen worden gedeponereerd. Achter in de kerk staat een bak waar oude mobiele telefoons en lege/gebruikte inktcartridges kunnen worden ingeleverd. U geeft hier al jaren trouw gehoor aan. In het centrale kantoor van Kerk in Actie komen zo elk jaar dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten binnen, die door alle plaatselijke gemeenten zijn ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De totale opbrengst van kaarten en postzegels in 2015 is € 23.996,-. De totale opbrengst van de mobieltjes en cartridges in 2015 is € 1.990,-. De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van Kerk in Actie. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje nailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank!

Namens u ondersteunt de ZWO-commissie 3 projecten in India

Onze ZWO-commissie heeft zich net zoals de meeste gemeenten van de classis Heerenveen voor drie jaar gecommitteerd aan drie projecten in India. De drie projecten zijn:

- **CARDS**

'Verander een generatie om de maatschappij te veranderen' is het motto van CARDS. Deze Indiase organisatie zet zich in om kastelozen (Dalits) in India vooruit te helpen. Ze stimuleren dat kinderen naar school gaan en dat de omstandigheden van gezinnen verbeteren.

- **SHALOM** (HIV/AIDS preventie)

De organisatie Shalom, Society for Hiv and Aids and Lifeline Operation, geeft aidspatiënten en hiv-geïnfecteerden opvang en begeleiding. Shalom richt zich met nadruk ook op voorlichting en preventie. Dat is, zeker in de staat Manipur, hard nodig. In tegenstelling tot de rest van India, wonen hier vooral christenen en inheemse stammen. Spreken over hiv/aids is voor hen nog steeds een taboe en mensen met het hiv-virus worden gestigmatiseerd. Shalom betreft daarom vooral de kerken in de regio bij het werk. Want zij kunnen een belangrijke rol spelen in het doorbreken van vooroordelen en in de pastorale zorg voor mensen met hiv/aids.

- **SAVE** (Kinderarbeid bestrijden)

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad geëmigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Hier in het kort iets meer over Cards cq. successen van Cards uit 2015

- Er zijn inmiddels 250 BalaBata's die 10.000 kinderen ondersteunen
BalaBata's zijn kleine schooltjes waar iedere vrijwilliger is gekoppeld aan 40 kinderen. Deze vrijwilligers kennen de gezinnen en komen bij hen thuis. De kinderen gaan voor en na schooltijd naar deze Balabata's toe: van 7.00 tot 8.30 uur en van 17.30 tot 19.00 uur. 's Morgens leren ze hier hoe ze gewassen naar school kunnen gaan en hoe ze zich daar dienen te gedragen. Na schooltijd krijgen ze hier hulp bij hun huiswerk. Ouders kunnen deze hulp vaak niet bieden (niet geschoold). Als de kinderen hun huiswerk niet af hebben, worden ze niet toegelaten op school!
- Het aantal meisjes dat naar school gaat is fors gestegen. Dit voorkomt dat ze te jong moeten trouwen.
- 800 kinderen gaan met overheidssubsidie naar de middelbare school (voorheen slechts 50)
- Drie scholen voor migrantenkinderen opgezet bij steenfabrieken
- 400 vrouwen kregen een lening
- Er zijn in veel dorpen toiletten geplaatst
- 350 dramabijeenkomsten over kinderarbeid (mei, juni, juli)
- 200 dramabijeenkomsten over gezondheid en inentingen (augustus, september)
- 10.000 kinderen kregen zaden voor groente uitgedeeld (juli)
- Boomplantjes verstrekt in 100 dorpen (september, oktober)
- Veel Dalits hebben meegedaan met de verkiezingen, na afloop waren er geen onlusten.



VERSLAG VAN DE GEMEENTEAVOND VAN 15 MAART 2016

Alle aanwezigen worden klokslag 20.00 uur welkom geheten door voorzitter Johannes Terpstra, een speciaal welkom voor de nieuwe leden. Wij hopen dat ze zich snel thuis gaan voelen in onze gemeente!

De gemeenteleden die zich hebben afgemeld, worden genoemd.

Onze predikant Reinhart Wollenberg verzorgt vervolgens de geestelijke opening van de avond en leidt ons via 14 kruiswegstaties van René Rosmolen langs de weg die Jezus is gegaan vlak voor zijn sterven. Het gaat bij deze kruisweg om de vraag: als het lijden zich aandient in je leven en je moeten rouwen, bijv. door verlies van een geliefde, van werk, gezondheid, hoe draag je dat dan zonder je zelfrespect te verliezen? Hoe vind je een eigen weg tussen onmacht en wilskracht?

Tot slot luisteren we naar een gedeelte uit de Mattheüs Passion.

Tijdens de gemeenteavond in het voorjaar staan we altijd even stil bij het afgelopen jaar. Hierbij een korte terugblik op 2015 door Johannes Terpstra: Het was een jaar van bezinning. Kerken lopen leeg en daar zijn zorgen over, er wordt veel over gesproken en geschreven. Er zijn de nodige zorgen over de financiën van de kerken, maar meer nog speelt de vraag hoe het komt dat steeds minder mensen hun heil zoeken in de kerk. Johannes haalt de uitspraak van Charlie Shedd aan die hij opschreef in Op Weg van januari 2015: 'Het probleem is niet dat de kerken gevuld zijn met lege banken, maar dat de banken gevuld zijn met lege mensen'.

In onze gemeente gebeurt echter nog volop; we kijken graag even terug op enkele activiteiten die we met elkaar beleefd hebben.

In maart keken we naar de film 'Des hommes et des dieux', een waargebeurd verhaal over een groepje Cisterciënzer monniken in een afgelegen dorpje in Algerije. Regisseur Xavier Beauvois laat zien hoe religie samenbindt in de strijd tegen blind terrorisme. Een bijzonder, maar schokkend verhaal!

In mei gaf onze organist Gerard van Norel als antwoord op de vraag over hoe hij denkt dat de kerk er over 10 jaar uitziet dat hij vooral niet te ver vooruit wil kijken, maar vooral nu wil leven en zoveel mogelijk wil genieten van het leven!

In september starten we het nieuwe kerkelijke jaar met de traditionele startzondag. Dit jaar met het thema 'Goede bureu'. Als gemeente gaan we die dag op pad met zijn allen. Er volgt een mooie wandeling die al 'klootschietend' wordt afgelegd. Na afloop konden we genieten met zijn allen van een overheerlijk buffet, de hapjes en snapjes waren door vele gemeenteleden zelf gebrouwen. Het was een smaakvol succes!

Om het jaarthema goed weg te zetten, stuurt het Moderamen een brief naar buurgemeenten Aldeboarn en De Knipe / Tjalleberd met daarin de uitnodiging voor een gesprek waarin we kunnen kijken naar mogelijke samenwerkingen. Dit gesprek vond eind oktober plaats. Eind 2015 kregen we als antwoord op dit gesprek van gemeente Aldeboarn dat zij afzien van eventuele samenwerking. Zij zien te weinig overeenkomsten tussen onze gemeentes. Ook De Knipe / Tjalleberd haakt af, momenteel hebben ze het druk met het reilen en zeilen in hun eigen gemeente.

In oktober organiseerde de kerkenraad voor het eerst een extra gemeenteavond. Dit keer stonden de gemeenteleden zelf centraal, zij konden hun meningen, tips en ideeën uitten over de kerkenraad in zijn algemeenheid. Later deze avond komen we terug met de uitkomsten van deze gemeenteavond.

In november jl. besloten de heer en mevrouw Dijkstra definitief te stoppen met de boekenverkoop waarvan de opbrengst naar de kerk ging. We zijn hun ontzettend dankbaar voor hun jarenlange inzet!

De Stuyesant Sailors uit Wolvega hielden in december een concert in De Terptsjerke, dit was zeker voor herhaling vatbaar!

Tijdens het kinderkerstfeest werd een korte musical opgevoerd door de leiding en enkele gemeenteleden. Ook dit was een mooie avond!

Tot zover de korte terugblik op het jaar 2015.

Vervolgens gaan we over naar meer serieuze zaken en wel de financiën van onze kerk. We starten met kascontroles. Richard Hogenhout en Bauke Kuperus hebben de kascontrole uitgevoerd voor de kerkfinanciën. Ze hebben het jaarverslag grondig doorgenomen en hun advies is om het College van Kerkrentmeester decharge te verlenen. Richard wordt daarna bedankt voor zijn inzet bij de controle. Hij heeft het nu twee jaren gedaan en we moeten dus op zoek naar een opvolger!

De kascontrole van de diaconie, ZWO, Hongarije Commissie en Jeugdraad zijn uitgevoerd door Bertus Sieperda en Sjoerd Hannema. Na controle blijken ook deze boekhoudingen in orde. Op voorstel is ook aan de betreffende penningmeesters decharge verleend.

Verantwoording financieel beheer Diaconie

Christiaan Haanstra geeft een toelichting op de cijfers van de Diaconie.

Ook dit jaar zijn alle inkomsten besteed aan met name plaatselijk diaconale projecten.

Dit heeft als resultaat dat het totaal van baten en lasten op 0 uitkomt.

Verantwoording financieel beheer Kerk

De toelichting werd verzorgd door Bertus Sieperda. De cijfers laten t.o.v. de begroting een positiever beeld zien doordat de lasten lager zijn uitgevallen en de baten op peil zijn gebleven.

Voor de lange termijn zijn er wel onzekerheden. In een presentatie, welke gegeven werd door Anne v.d. Berg werd dit zichtbaar. Op de lange termijn is een volledige predikantsplaats voor Akkrum-Nes, moeilijk vol te houden doordat pastoraatskosten stijgen terwijl de verwachting is dat de bijdragen dalen.

Met betrekking tot de spaargelden is het College zorgvuldig aan het onderzoeken hoe hier meer geld mee is te maken door bijvoorbeeld te beleggen.

Zoals elk jaar willen we ook deze avond enkele vrijwilligers uit onze gemeente in de schijnwerpers zetten. Dit jaar is er voor gekozen om de groep mensen die elke zondag de beamerpresentatie en het camerawerk tijdens de dienst verzorgen in het zonnetje te zetten.

Dit is een grote groep mensen, te weten 10 heren en 3 dames. Hieronder hun namen:

- Klaas Dirk en Minke v.d. Heide
- Wilma Hooghiemster
- Fimke Wind
- Jan Harmen de Vries
- Tjisse v.d. Heide
- Philip Schippers
- Tjitte Nijdam
- Gooitzen de Bos
- Henk Strooisma
- Jesper Mijtjens
- Roelf Ipema
- Robert Blaakmeer



De dames krijgen een boeketje bloemen in vaasje en de heren een Spijker-manworst. Een welverdiend cadeau voor iedereen!

Het toeval wil dat het zondag 19 maart a.s. exact 10 jaar geleden is dat de eerste DVD opname is gemaakt. Het team cameramensen is dus al tien jaar actief! Hulde hiervoor!



Na de pauze is het tijd voor de presentaties van ds. Wollenberg en de voorzitters van alle deelraden. Reinhart Wollenberg trapt af met zijn presentatie 'Vieren-leren-dienen'. Het is leerzaam om eens een kijkje in Reinhart 'zijn keuken' te kijken. Wat een gevarieerd takenpakket!

Heerke Willemsma laat ons zien hoe de huidige Pastorale Raad eruit ziet en wat zij zoal doen. Ook dit is een verhelderend verhaal.

Gepke Wielinga neemt namens de Diaconie het woord en leidt ons door hun takenpakket heen.

Hekkensluiser is Peter Bax met een korte presentatie over de jeugdraad en de daarbij behorende clubs.

Na afloop van alle presentaties kunnen we concluderen dat elke deelraad en daarmee dus alle kerkenraadsleden zijn steentje meer dan bijdraagt aan een goede opbouw van onze kerk en al het werk daaromheen! We mogen hier best trots op zijn!

Vlak voor de afsluiting van de avond is er tijd voor de rondvraag. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om een vraag of opmerking te plaatsen. De genoemde punten zijn genoteerd en worden door de kerkenraad voor zover nodig in behandeling genomen.

Voorzitter Terpstra dankt iedereen vervolgens voor zijn/ haar aanwezigheid. Dit was zijn laatste gemeenteavond waar hij als voorzitter mocht optreden. Hij geeft het stokje graag en met veel vertrouwen door aan Bertus Sieperda. Dominee Wollenberg sluit de avond met ons af met het lezen van de Geloofsbelijdenis.

ORGELCONCERTEN DOOR EVERT VAN DE VEEN

Op 21 mei in de Doelhoftsjerke van Aldeboarn.

Op 17 september in de Terptsjerke van Akkrum.

“Moeilijk kiezen in Aldeboarn” Zo luidde de titel van de lovende recensie in de Leeuwarder Courant over het orgelconcert van organist Evert van de Veen op 6 juni 2015 op het Van Dam-orgel in de Doelhoftsjerke. “Sprankelende barok of intieme en charmante muziek, waarmee de doortastende Van de Veen en Van Dam goed uit de voeten kunnen, voortreffelijk zelfs” en “Bachs koraalvoorspel ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ met een prachtig doorkomende dulciaan vormde het hoogtepunt. Totdat we Gerber hoorde. En Carl Philippe Emanuel Bach. Opeens was het moeilijk kiezen in Aldeboarn. Dit Van Dam-orgel hoort erbij..., en is een bescheiden concertserie waard” zo besloot de recensent. Als Boarnsters wisten we dat natuurlijk al, goed dat ons muzikale monument uit 1779 haar stem blijft gebruiken en mensen tot ver buiten ons dorp raakt! Niet veel bedenktijd was er nodig voor Evert van de Veen om te besluiten terug te keren naar Aldeboarn. En wel op 21 mei aanstaande, aanvang 20.00 uur. We hopen op moeilijke keuzes.

www.evertvandeveen.nl

Op zaterdag 17 september hoopt Evert van de Veen een orgelconcert te geven in de Terptsjerke te Akkrum, aanvang ook 20.00 uur.





Repair Café

Weggoien? Mooi niet! ● AKKRUM-NES

GRATIS REPARATIE VAN APPARATEN, KLEDING, SPEELGOED ENZ. ENZ.

Waar ? 't Plein, in Leppehiem.
Wanneer ? Elke eerste en derde woensdag van de maand.
Hoe laat ? Van 13.30 uur tot 16.00 uur.

KERKELIJKE STAND

Overleden

Op 14 maart: dhr. H. Blankenstijn, S.P. Hoytemastrjitte 14.
Op 23 maart: dhr. J. Hidding, Rakswâl 1.
Op 30 april: mw. L. Feenstra - Buis, Leppehiem, BW nr. 2.



Binnenverhuizing

Johan Anker: Uniabuurt, Leeuwarden, naar De Parse 2A, Akkrum.
Mw. J. de Lang - de With, Mienewei 14, naar S.P. Hoytemastrjitte 44.

Vertrokken

Dhr. en mw. K. Kan, De Oper 49, naar Bergen, N.H.
Dhr. P. Bosma, Lange Miente 24a, naar Niawier.

AGENDA



Datum/tijd	Activiteit	Plaats
17 mei 19.30 uur	Ontmoeting voor vrede	Torenkamer
18 mei 19.30 uur	Spirituele wandeling	Lantearne/Deelen
21 mei 19.30 uur	Mediteren v. volwassenen	Torenkamer
23 mei 20.00 uur	Moderamen	de Lantearne
04 juni 19.30 uur	Mediteren voor beginners	Torenkamer
18 juni 20.00 uur	Midzomer Stiltentocht	DG-kerk
21 juni 19.30 uur	Ontmoeting voor vrede	Torenkamer



FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN



Datum:	Diaconie:	Kerk:	Bijzondere Collecte:	Doel:
9 Mrt. 2016		€ 87,70		
13 Mrt. 2016			€ 182,07	Kerk in actie binnenl.
20 Mrt. 2016			€ 236,78	ZWO
24 Mrt. 2016	€ 115,83			
26 Mrt. 2016		€ 92,70	€ 150,60	Werelddiaconaat
27 Mrt. 2016	€ 157,72	€ 126,26	€ 116,16	JOP
3 Apr. 2016	€ 127,81	€ 105,35		

Overige

Paascollecte € 1.177,20

Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten !

Algemene gegevens

Predikant:	Ds. R. Wollenberg, Feansterdyk 3, 8491 BT Akkrum Tel 0566 - 840101, r.wollenberg@chello.nl Bereikbaarheid predikant: U heeft de meeste kans mij telefonisch te bereiken op iedere werkdag tussen 9.00 - 9.30 uur en 18.30 - 19.00 uur (840101). Donderdag is mijn vrije dag.
Voorzitter:	Dhr. J. Terpstra, W. J. Koopmansstrjitte 7a, Akkrum. tel. 652507
Scriba:	Mw. J. Schippers-Buruma, De Seine 10, 8494 PG Nes. tel. 652260
Koster:	Contactpersoon: Dhr. H. Akkerman : tel: 652956
Verhuur Kerk / Lantearne	Dhr. C. Oosterhoff, Ljouwerterdyk 57-B, tel. 652483 of 06-44916481.
Kerkelijk Bureau:	Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367
Administratie:	Dhr. S.P. Hannema, Adam Hurdriderstrj. 2, 8491 DR Akkrum, tel. 652393
Op Weg:	Administratie: Mw. M. de Jong-de Bruin, Sake Visserstrjitte 6, tel. 652753
Afkondigingen/beamer:	Mailadres: afkondigingen@pgakkrum.nl
Diaconie Burenhulp	Anna Marie Terpstra, 0566-841075 / Sjoukje Hogenhout, 0566-840334
Collectebonnen	Collectebonnen kunnen worden besteld door het overmaken van het gewenste bedrag (€ 10 per vel) op bankrekening NL50 RABO 0348302584 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum o.v.v. collectebonnen.

Bankgegevens

Coll. Kerkrentmeesters	bankrek. NL50 RABO 0348302584 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum
Diaconie:	bankrek. NL89 RABO 0348307411 t.n.v. Diaconie PG Akkrum
Zending:	bankrek. NL49 RABO 0348318995 t.n.v. ZWO Commissie PG Akkrum
Jeugdraad:	bankrek. NL74 RABO 0348315635 t.n.v. Jeugdraad Akkrum
Underweis:	bankrek. NL33 RABO 0302252916 t.n.v. Administratie Op Weg
Projectenfonds	bankrek. NL44 RABO 0348302207 t.n.v. Projectenfonds PG Akkrum

Redactie	Aris Hardeman, tel.: 652392	Janny Oosterhoff, tel.: 652483
	Johannes Terpstra, tel.: 652507	Adri Stevens, tel.: 841007
	Jan Schilstra, tel.: 652702	
E-mail / Website	Mail : redactie@pgakkrum.nl	Internet : www.pgakkrum.nl

**It kommende nûmer fan Underweis komt út op 1 july.
(kopij ynleverje uterlik 19 juny)**



***Impressie van
de kinderdienst
op 10 april j.l.***

***Op 29 mei is
de volgende !
(zie blz. 9)***

